

WUYVENHAERD

September 2024



Heel lang heb ik erop gewacht...: het voorjaar.

Het is er gewoon niet van gekomen. Na de natste oktober van 2023 is het najaar eigenlijk niet voorbij gegaan. Gewinterd heeft het niet en regen bleef overvloedig vallen tot in de laatste weken van juni. Pas half juli kwam er iets wat op zomer ging lijken.

Geen lente gezien..., jammer, ik word er altijd zo blij van.

En dan zitten we alweer te nazomereren, tijd vliegt!

Graag had ik iedereen een keer gezien in ons speeltuintje; ik had het plan om zomaar een oproep te versturen om op een mooie zaterdagmiddag samen te komen. Om weer even bij te praten, misschien een balletje te gooien, 'gewoon' gezellig. Had al een mooie doos witte wijn koud gezet en bedacht dat ik 's ochtends wel een olijvenfocaccia kon bakken.... Maar niet dus, ik werd flink beziggehouden door allerlei privé-aangelegenheden en het is er -nog- niet van gekomen. Natuurlijk kan kan het nog, iedereen kan het doen. Voorlopig houd ik nog een oogje op 21 en 28 september (is dat niet ook Nationale Burendag?), afhankelijk van het weer natuurlijk. En zo gemakkelijk als het ging bij ons vuurkorfmoment in januari, kan het best weer. Wie weet...

Deze keer -weer- iets over afval en een 'spookstorter', over de sloten van de containerruimtes, over Groen Haverleij en een stukje over een verguisde nudist.

Wuyvenhaerd in Haverleij-breed groenoverleg

De portefeuille Groen & Natuur van de bestuursraad wil Haverleij-breed inventariseren wat er speelt onder de kastelen en hun bewoners op het gebied van 'groene' zaken, d.w.z. openbaar groen, openbare ruimte en natuur. Ben jij degene die zich bezighoudt met groenzaken in Wuyvenhaerd, met andere bewoners of naar de gemeente toe? Of wil jij graag diegene zijn? Zou je willen meepraten in het platform Groene Haverleij? Stuur je gegevens naar naar Carine Van Bost en Nelleke van Wijk via info@bestuursraad.nl



PAS OP, KIJK UIT!

Je kon er bijna niet omheen en het hoeft maar even te regenen of ze zijn er weer: naaktslakken. Een wandeling in de buurt, waarbij je je voeten onbekommerd een pas vooruitzet is er niet meer bij en slalomend fietsen kan ik inmiddels als de beste.

Waar komen ze vandaan en waarom zijn het er zoveel?

Je ziet ze nooit gezellig samen, altijd met een flinke onderlinge afstand, maar ze gaan wel allemaal dezelfde kant op: de overkant! Het worden er steeds meer, dus ze moeten ook af en toe iets doen om de stand op peil te houden, ze vallen niet uit de lucht. Ik kan me echter bij deze diertjes weinig romantiek voorstellen. Zou er onderling toch iets van aantrekkingskracht bestaan? Ik kom niet verder dan: 'Trek alsjeblieft gauw iets **aan...**', maar dat is het tegenovergestelde ...

En dan ga ik zoeken.

Een naaktslak is een weekdier en bestaat voor een groot deel uit water.

Het is een echte opruimer in de natuur, die alles wat organisch is eet, tot en met zijn eigen poep. Dat is niet fijn als je een moestuin hebt, maar ze verbeteren wel de bodemstructuur.

Op zijn tong zitten ongeveer 27.000 'tandjes' (tandachtige structuren).

Een watje is het niet, want hij kan zijn eigen gewicht 10 keer tillen. En als wij ze de kans gaven, zouden ze wel 6 jaar oud kunnen worden.

En dan lees ik dat ze weliswaar paren, maar dan allebei bevrucht kunnen raken, sterker nog, ze hebben niet eens een partner nodig... Het is dus een hermafrodit. Nú snap ik waarom ze niets doen aan hun uiterlijk en zich gewoon bloot op straat vertonen.

En waarom het er zoveel zijn...



KLUSAANHANGER, GRATIS TE LEEN.

Ik had er nog nooit van gehoord, maar mocht je bedenken dat het leuk zou zijn om een keer gezamenlijk Wuijvenhaerd een opknapbeurt te geven, dan wordt het met zo'n aanhanger een heel stuk prettiger. Hij is niet geschikt voor zand of om oud meubilair te vervoeren -wel jammer want dat mag nog steeds niet in de afvalcontainers- maar bedoeld voor normaal groenafval. In de aanhanger zitten o.a. vegers, harken, schoffels, afvalzakken, snoeischaren, vuilknijpers en een kruiwagen. Elk seizoen wordt de inhoud aangepast, bv. in de winter zit er strooizout in.

De aanhanger moet aangevraagd worden en je auto (met trekhaak) moet 1200 kg mogen trekken.

Voor aanvraag en meer informatie: zie de site van de gemeente Den Bosch





HET AFVALSPOOK

Een tijdje terug lagen er 'ineens' een heleboel oude dakpannen in de grijze container. WIE DOET ZOIETS? Maar wie op Wuijvenhaerd heeft oude dakpannen ooit mee hier naartoe verhuisd? Want hier liggen nergens dakpannen, dus ze komen ergens anders vandaan!

Conclusie, iets wat velen van ons al dachten te weten: iemand (een oud-bewoner) is nog in het bezit van de sleutel van de containerruimtes en gebruikt die 'handig' maar illegaal om van zijn verkeerde afval af te komen. De

afvalstoffendienst -die er allang niet meer van opkijkt als hier afval verkeerd wordt ingeleverd (zucht...) en dus altijd de bakken controleert, lieten de bak staan. Ook de volgende keren waren ze niet bereid er iets mee te doen, al had een van de ophalers het wel beloofd. Die heeft waarschijnlijk flink op zijn donder gekregen voor die belofte.

Uiteindelijk heeft Hans (wie anders) alle dakpannen eruit gehaald en netjes opgestapeld, waarna een andere bewoner ze heeft afgevoerd.

Maar het is wachten op de volgende keer dat er weer een lading wordt gedumpt. De roep kwam om het slot te vervangen... Echter, de containerruimtes zijn niet van 'ons', maar van de firma Heijmans. Daar mogen wij dus niets mee. Het zou schelen als we wisten wie de dumper is, maar meer dan 'een oude witte Peugeot' is niet bekend. Ik weet niet of een nummerbord iets zou opleveren, want dat mag vast niet vanwege de privacy. Mocht iemand een lumineus idee hebben om het op te lossen, ga je gang!

Laten wij ons, als echte bewoners, in elk geval netjes houden aan de voorschriften. Dat er ook een containerruimte is voor papier en karton hoef ik natuurlijk niet te vermelden... en dat het verplicht is hondenpoep op te ruimen ook niet. Dat weten we allemaal al lang!



Omdat mijn Wim een leuke nieuwe hobby heeft, hierbij het resultaat van een van zijn drone-vluchten.

Als je ook iets hebt wat je graag wil delen, stuur mij gewoon een mailtje: ineroeters@icloud.com
De nieuwsbrief verschijnt niet op vaste momenten en is vooral bedoeld ter informatie en voor positieve berichten.

Ineke Uphoff, Wuijvenhaerd I